



## VEEL PLEZIER MET JE GEPERSONALISEERDE PLANKJE!

**Je wilt jouw gravure op hout natuurlijk zo lang mogelijk mooi houden! Daarom volgen hieronder twee tips!**

### **Afwassen?**

Vermijd absoluut de vaatwasser! Smeer de plank in met citroensap of witte azijn. Strooi hier bovenop (zee)zout en pak een stuk keukenpapier of een schone vaatdoek. Wrijf hiermee het zout en het sap of de azijn over de plank en laat het een kwartiertje intrekken. Even afspoelen, afdrogen en hij is weer brandschoon!

### **Behoud van de plank**

Smeer de plank zo nu en dan in met wat olie. Voor het oliën kun je speciale snijplankolie gebruiken (tip: IKEA), maar arachideolie, druivenpitolie, lijnzaadolie en walnootolie werken ook prima. Let met die laatste olie wel op bij een notenallergie. Olijfolie is niet aan te raden, dan blijft de houten plank te vetzig.

Wil je de plank echt heel mooi houden? Serveer dan uit met schaaltes op de plank! Maar onthoud, de plank mag ook gewoon lekker gebruikt worden! Daar is 'ie namelijk voor! Beleg hem met kaas en worst, vers gesneden groenten of overheerlijke tapas! Veel plezier ermee!

*Zelf op zoek naar een leuk cadeau?  
Check [www.queenbeadsforyou.nl](http://www.queenbeadsforyou.nl)!*